

Studietur til Sutton fra 1. - 3. oktober 2012

af

Minna Olsen, Internationalt Sekretariat

Sutton er Gladsaxes engelske venskabsby 20 km syd for London. Fra lufthavnen Gatwick er der kun en halv times kørsel i bil til Sutton. Man kan også tage toget til Victoria Station i London og derfra videre med tog til Sutton. Fra London til Sutton tager togturen kun en halv time. Overalt er der gode offentlige transportmidler. Som en af Storlondons bykommuner med 186.000 indbyggere er Sutton absolut et besøg værd (www.sutton.gov.uk).

Jeg boede på *The Thatched House Hotel* i bydelen Cheam (Hotel Det Stråtækte Hus: www.thatchedhousehotel.com). Det blev bestyret af en rar indisk familie. Herfra var der et kvarters gang til rådhuset, som ligger i centrum af byen.

Mandag 1. oktober 2012

Kort efter ankomsten mandag eftermiddag blev jeg inviteret til five-o'clock tea hos Suttons borgmester, *The Worshipful the Mayor of the London Borough of Sutton, Councillor*



Sean Brennan. Bag denne højtidelige titel gemte der sig et meget imødekommende menneske med et varmt hjerte – også for Gladsaxe! Han havde sin borgmesterkæde på. Det var dog ikke til ære for mig, men fordi han senere skulle holde en tale ved et velgørenhedsarrangement.

Ud over min kollega Richard Shortman, som havde sammensat et omfattende og varieret program for studieturen, og Linda Workman, borgmesterens sekretær, var ”ceremonimesteren”, Nick Prior, også til stede. Iført flot uniform fortalte han levende om borgmesterembedets regaler og deres historie:

borgmesterkæden, scepteret, kappen, hattene (en trekantet til kvindelige borgmestre og en ’tokantet’ til mandlige). Man var ikke et øjeblik i tvivl om, at de gamle traditioner holdes i hævd i England!

Borgmesteren udpeges af byrådet for et år ad gangen; det er en ærespost, og i denne periode er han uden for politik. Under Tony Blair blev der oprettet et folkevalgt overborgmesterembede i London med titlen *Mayor of London*; det beklædes nu af Boris Johnson. Storlondon består af 33 bykommuner med hver sin borgmester, og Sean Brennan er en af dem.

Tirsdag 2. oktober 2012

Dagen startede på rådhuset, *Civic Offices*. Lige inden for indgangen lå borgerservice med reception og glasbur til rådhusvagten. På en væg hang der et stort billede med en varm velkomsthilsen på adskillige sprog (dog ikke på dansk!). Det gjorde indtryk, at borgerne i Sutton angiveligt kommer fra så mange forskellige lande. Jeg følte virkelig, at jeg befandt mig midt i – og for en tid var en del af – det multikulturelle England.



På en skærm var der løbende informationer til de mange fremmødte borgere, blandt andet om telemedicin.

På en anden væg var der en oversigt over de forskellige distrikter i byen samt en billedfrise med samtlige byrådsmedlemmer. Her kunne borgerne få direkte oplysning om, hvordan de kunne komme i kontakt med de folkevalgte i kommunen.



I modsætning til Richard, som havde sin arbejdsplads i et kæmpe storrumskontor sammen med mange forskellige kolleger, delte Linda kontor med Nick Prior, ved siden af borgmesteren.

Linda viste mig rundt på hovedbiblioteket, som lå i samme bygning som rådhuset. Da der af besparelshensyn ikke var bygget en by-

rådssal som i Gladsaxe, benyttes et bestemt friareal på biblioteket til byrådsmøder, store arrangementer og fester. Der holdes seks byrådsmøder om året, normalt om mandagen, hvor biblioteket er lukket. Da der heller ikke er nogen kantine på rådhuset, skal alt rekvireres udefra – lige fra møbler til teskeer, hvilket kræver en hel del logistik og flytning frem og tilbage.

Ugen forinden havde Sutton haft besøg af 70 gæster fra Gagny, vores fælles venskabsby i Frankrig. De havde optrådt dér på hovedbiblioteket med dans og musik for Suttons borgere.

Richard, Linda og jeg holdt herefter et godt møde om venskabsbysamarbejdet mellem Sutton og Gladsaxe, som har eksisteret siden 1968. Begge byer er med i Wilmersdorf-kredsen sammen med Gagny, Charlottenburg-Wilmersdorf og Minden i Tyskland samt Apeldoorn i Holland. Mange skoler, idrætsforeninger og spejdergrupper i Gladsaxe har i tidens løb haft stor glæde af samarbejdet med Sutton. Dertil kommer flere personalebesøg.

Gladsaxe i Sutton:

På en mur i Sutton så jeg en kunstnerisk illustration af alle Suttons venskabsbyer, deriblandt Gladsaxe.

Her kunne man blandt andet genkende byvåbenet, Høje Gladsaxe, Bagsværd Kirke, Bagsværd Sø – og affalds-containerne fra Vestforbrænding!



Herefter stod der skolebesøg på programmet. Det var et af de mange ønsker, jeg fik opfyldt under mit besøg i Sutton.

Den første skole var *Cheam High School* i bydelen Cheam, en skole for både piger og drenge (www.cheam.sutton.sch.uk). Det viste sig, at der ikke var fri adgang til skolen, som vi kender det her i Danmark. Skolen havde indført en skærpet sikkerhedsprocedure for adgang til direkte kontakt med eleverne. Jeg måtte derfor først udfylde et udførligt skema og angive formålet med mit besøg. Dertil kom registrering ved ankomst og afslutning for besøget. Efter sigende gælder der også en særlig sikkerhedsprocedure ved privat indkvartering af skolebørn og unge fra for eksempel sportsforeninger. Alt skal cleares. Baggrunden er generelt, at der tidligere desværre har været ubehagelige episoder med overgreb på børn ...

Jeg fik lejlighed til at overvære en fantastisk time i fransk hos lærer Kate Heery. Hun leverede en levende og varieret begynderundervisning i 7. klasse med 11 årige elever, som kun havde haft faget i fire uger. Det var imponerende at opleve, hvor langt de var nået på den korte tid. De 30 elever var iført skoleuniformer og sad tæt og disciplineret i det lille klasseværelse, der var indrettet traditionelt med gamle skolemøbler. Men der var moderne pædagogisk udstyr med SmartBoard på væggen, betjent fra en pc af læreren og skiftende elever. Kate Heery var meget interesseret i at få kontakt med en skole i Gladsaxe, hvilket jeg har bragt videre. Der ville være et stort, kreativt potentiale i et sådant samarbejde!

Den anden skole var *St. Philomena's Catholic High School for Girls* (www.stphils.org.uk) – en helt anden type skole, som lå i bydelen Carshalton i et stort grønt område med mure omkring de smukke gamle skolebygninger. Da jeg ikke skulle i direkte kontakt med eleverne, var der kun behov for registrering af ankomst- og afslutningstid ved skolens reception. Viceskoleleder Nigel Goddard viste mig rundt på denne *Secondary School* med klasser fra 7.-13. skoleår. De 1200 elever kommer fra et stort område i den sydlige del af London og Sydengland. Skolen har elevudveksling i et partnerskab med katolske skoler i Belgien, Tyskland, Frankrig og Spanien. Det gjorde indtryk at se eleverne arbejde med deres gruppeopgaver på topmoderne pc'er i de smukke gamle klasseværelser, mens andre blev undervist i skolens historiske kapel. At besøge denne katolske pigeskole var som at få indblik i en helt anden verden. Afslutningen på mit besøg faldt sammen med, at eleverne havde fri, og jeg så dem i deres skotskternede skoleuniformer gå hjemad arm i arm hen ad de grønne stier. (Af diskretionshensyn undlod jeg at tage fotos ved disse skolebesøg, selv om det var svært!).



Efter frokost, som jeg spiste på en hyggelig pub sammen med Richard, kørte vi på en længere sightseeingtur rundt i kommunen (se byens *Maps Page*: <https://www.sutton.gov.uk/index.aspx?articleid=1549>). Sutton er med rette stolt over at være Londons mest grønne bykommune (*London's Greenest Borough*) med utallige smukke, gamle parker og store, grønne, rekreative områder, hvilket også afspejles i byvåbnet med det flotte, grønne træ (se blandt andet velkomstbilledet side 1).

Boligmassen er varieret ligesom i Gladsaxe: fra socialt boligbyggeri i høje og lave huse – mange af dem var typiske engelske rækkehuse – til velhaverkvarterer med kæmpe villaer i flere etager.

En lang dag med mange spændende indtryk!

Onsdag 3. oktober 2012

Dette var også tilfældet den næste dag, hvor et par interessante sportscentre stod på programmet. På den landsdækkende hjemmeside www.everyoneactive.com kan man finde informationer om de fire store sportscentre i Sutton: *Cheam Leisure Centre*, *Sutton Arena Leisure Centre*, *The Phoenix Centre* og *Westcroft Leisure Centre*.

Det første besøg var på *Sutton Arena Leisure Centre* i bydelen Rosehill. Tre partnere står bag dette center: Sutton Byråd, som ejer bygningen og grunden, *Sport England*, som svarer til Team Danmark, og *Sports and Leisure Management*, som er en non-profit organisation. Det er generelt kommunens sundhedspolitik at give børn, unge og voksne sunde og aktive livsvaner og give dem forskellige tilbud for at holde sig i god form. Centret er bygget i et område med mange lavtlønnede og arbejdsløse. Derudover kommer der også folk andre steder fra, deriblandt Brighton og Dover i Sydengland.

Rebecca Eyles viste rundt på hele området, blandt andet den indendørs atletikbane med moderne faciliteter til højde- og længdespring. På den udendørs bane var der denne onsdag formiddag cykeltræning for handicappede med ledsager. Nogle steder var der "legeland", hvor børnene kunne boltre sig, mens forældrene selv motionerede. Mange kvinder i England vælger at blive hjemme hos børnene, mens de er små, og nyder derfor godt af den slags tilbud.



Arenaen blev også brugt som træningscenter til OL i London. I Sutton var man særlig stolt over, at to kendte elitesportsfolk kom derfra. Cykelrytteren Joanna Rowsell vandt guldmedalje ved OL i London i august 2012. Og ved de efterfølgende *Paralympics* vandt David Weir fire guldmedaljer i sin specialkørestol i flere discipliner. Store rollemodeller på hver deres måde! Joanna bor nu i Manchester. David derimod bor i Sutton, og til ære for ham har kommunen ladet fire postkasser i hans nabolag male i guldfarve – én for hver guldmedalje!

Efter frokost med Richard og Linda på endnu en hyggelig pub gik turen til *The Phoenix Centre* i bydelen Cheam. Stedet er bygget som et meget vellykket kvarterløftsprojekt. Det er et unikt multicenter og ét af de første af sin art i landet. Kombinationen af faciliteter er bemærkelsesværdig. Det er en blanding af medborgerhus, bibliotek, café, radiostudie, vuggestue, ugemarked, it lokaler, fitnessrum, sportshal, dansestudio, sanserum, lokalt mødested, ungdomsklub og lokal politistation – et center, der er stærkt forankret i lokalsamfundet.



Ud over fuldtids- og deltidsansatte kommunale medarbejdere er der også mange frivillige, som gør en stor indsats her. Simon Jones viste rundt, og overalt var de lokale borgere i alle aldre i gang med alverdens fritidsaktiviteter.

Angela Fletcher fortalte om biblioteket. Som bibliotekar havde hun gjort den interessante erfaring, at de takket være den særlige beliggenhed kunne komme i kontakt med borgere, som normalt ikke ville opsøge dem. Biblioteket har de længste åbningstider i hele landet. Det har nemlig åbent i alle hallens åbningstider fra tidlig morgen til sen aften – uden opsyn, men naturligvis med diverse sikkerhedsforanstaltninger. I øvrigt den samme tendens, som vi ser i Gladsaxe, hvor bibliotekerne i Værebros og Høje Gladsaxes som de første i kommunen får udvidet åbningstiderne fra marts 2013, så der ud over de normale tider bliver selvbetjente åbningstider uden personale indtil kl. 19.30 på hverdage og 16.30 om lørdagen. Med et specielt nøglesystem skal man så selv kunne låse sig ind på biblioteket, låne og aflevere materiale, læse aviser, tidsskrifter og bruge computere.

Studiebesøget sluttede af med en lækker middag på en lokal restaurant sammen med Richard og Linda. Sutton var virkelig et besøg værd - og skønt at træffe så mange imødekomende mennesker overalt! Det var en særdeles inspirerende oplevelse for mit videre samarbejde med Sutton.

